

Genoeg?

Genoeg gepraat, te weinig gedaan!

Nederland

maakt Nederland voldoende vaart
op weg naar een duurzame samenleving?

2024

- Samenvatting -

Geurt van de Kerk

Met een oproep van *Sarah Nasrawi*
jongeren VN-vertegenwoordiger duurzame ontwikkeling van 2023 tot 2025

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht.

Mahatma Gandhi



In mijn droom liep ik een winkel binnen.
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: "Wat verkoopt u hier?"
"Alles wat u maar wilt," zei de engel.

"O," zei ik, "echt waar?
Ik wil graag vrede op aarde.
Geen honger en armoede meer.
Gezondheid en onderdak,
vrijheid en respect voor iedereen."

"Wacht even," zei de engel.
"U begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
Alleen de zaden.
Die kunt u dan zelf zaaien".

Oude Chassidische vertelling
Echt waar? - (blijnieuws.nl)

Oproep van Sarah Nasrawi aan alle jongeren

Je bent jong en je wilt je verheugen...

... op je tussenjaar, een verre reis, of misschien wel het starten van een gezin en het vinden van een eigen huis. Je wilt je verheugen op de toekomst. Maar hebben wij jongeren eigenlijk nog wel een toekomst om naar uit te kijken?

We zien nu al hoe de klimaatcrisis zorgt voor hittegolven, bosbranden en overstromingen in de meest kwetsbare gebieden, maar ook komt het al dichterbij huis. Wij zijn de eerste generatie die wordt geraakt door de klimaatcrisis, en tegelijkertijd de laatste die het kan tegenhouden. Juist daarom moeten we nu in actie komen. Maar hoe doe je dat?

Je kunt bij jezelf beginnen. Creëer inzicht in je eigen voetafdruk op het klimaat en kijk waar je kunt besparen! Stap bijvoorbeeld over naar een plantaardig dieet, of zet eerst een kleinere stap. Eet bijvoorbeeld minder dierlijke producten, kies voor biologische producten (als je portemonnee dat toelaat), en ga voor producten die uit de buurt en uit het seizoen komen! Boek een verre treinreis om zo de wereld te verkennen en shop je nieuwe outfit tweedehands. Het zal je verbazen hoe makkelijk en leuk het kan zijn om duurzamer te leven.

Binnen je eigen cirkel van invloed kun je veel veranderen, maar dat kan ook juist druk opleggen. Rust het redden van de wereld dan echt op onze schouders?

Stap eens uit je eigen cirkel en kijk om je heen. Elke dag worden er in Den Haag en daarbuiten keuzes gemaakt over onze toekomst. Juist nu menig politicus onze zorgen over die toekomst als waanzin bestempelt en schijnoplossingen biedt over de ruggen van anderen, moeten wij ons

verenigen. Laten we ons samen sterk maken voor een wereld waar wij jongeren de koers van onze toekomst bepalen. Een wereld waar we kiezen voor welzijn boven winst en waar de vervuiler betaalt.

Voor jongeren staat alles op het spel, en juist daarom moet onze stem serieus genomen worden. Deel je jouw ideeën met mij? Dan zorg ik dat jouw stem gehoord wordt.

Sarah Nasrawi

VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

E-mail: sarahnasrawi@njr.nl

Instagram: [sarahnasrawi_vn](https://www.instagram.com/sarahnasrawi_vn)

**Toekomst Telt,
Niet Het Geld**

*Jongeren Klimaatmars,
26 mei 2023*

Vooraf

Ooit verscheen het boek *Lang leve de aarde en al haar bewoners... op weg naar een duurzame samenleving*. Dat was in 2003.



We zijn nu al weer 21 jaar verder en realiseren ons terdege dat een werkelijk duurzame samenleving nog ver weg is, nog heel ver weg, ondanks alle goede bedoelingen, ondanks alle mooie beloften en ondanks alle afspraken waar heel veel landen zich toe verplicht hebben. Wat kunnen woorden toch geruststellend en vrijblijvend zijn.

Bijna elke politicus weet wat je moet doen om het klimaatprobleem aan te pakken. Er is alleen geen politicus die weet hoe hij nadien nog verkozen zal worden.

De Belgische politicus Bruno Tobback, geciteerd door Nilgün Yerli in haar column in *Trouw*, 9 augustus 2023.

Langzamerhand dringt nu echter het besef door, ook bij veel politici, dat we niet langer genoeg hoeven te nemen met woorden. Nee, we gaan aan de slag, keihard aan de slag! Allemaal en vooral met elkaar. We zijn dat verplicht aan alle generaties die na ons komen. U wilt toch niet dat kinderen of kleinkinderen u straks vragen: Hebben jullie zitten slapen, Opa en Oma?

De Indianen hebben dat veel beter begrepen dan wij met al onze kennis en vernuft. Zij hadden geen dikke rapporten en moeilijke woorden nodig om hun visie duidelijk te maken:

We willen de aarde ongeschonden en mooier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het is het enige erfgoed dat we hebben. In onze cultuur noemen we de aarde 'Moeder Aarde'. Je moet goed voor je moeder zorgen en haar niet gedachteloos uitbuiten en leegplunderen.

Zij leefden in deze geest! Het was hun cultuur en hun overtuiging. Totdat de westerse 'beschaving' hun leefwijze, hun omgaan met de natuur en met Moeder Aarde wreed kwam verstoren. We kunnen dat niet meer terugdraaien. Helaas. Wel kunnen we er lering uit trekken, hoe moeilijk dat ook is voor ons, 'hoogopgeleid' en 'superieur' als wij denken te zijn. We mogen best wat nederiger zijn. Er valt voor ons nog zo veel te leren.

Er is veel geschreven over de gewenste toon van de berichtgeving over de klimaatverandering: alarmistisch of geruststellend, vertrouwend op innovaties, terug naar de middeleeuwen, cynisch of hoopvol en vol goede moed? Duidelijk is dat we weinig tijd meer hebben om dreigende crises af te wenden of op te lossen. HEEL ERG WEINIG TIJD. In dit boek vermijden we twistgesprekken en kiezen ervoor om eenieder die daarvoor openstaat te laten zien hoe we er nu in Nederland voorstaan en wat we kunnen doen om – **met elkaar** – nog (net) op tijd die gewenste en noodzakelijke duurzame samenleving veilig te stellen voor onze kinderen en kleinkinderen. Lees ook maar eens de [Duurzame Troonrede van Ruud Zanders in 2023](#)¹.

Ik ben hoopvol. Als je de hoop verliest, verliest het leven zijn zin.

Herman Wijffels

'We staan voor de keuze: een leefbare toekomst voor ons of totale vernietiging door de grote bedrijven.'

Amerikaans auteur en klimaatactivist Stan Cox sprak met de 92-jarige Noam Chomsky over de mogelijkheid om onze kinderen en kleinkinderen nog een leefbare toekomst te garanderen. Chomsky is zeer positief over de huidige klimaatacties van jonge mensen over heel de wereld. *'Dit zijn de keuzes waar we voor staan. Ik heb niet veel jaren meer tegoed, maar anderen wel. De mogelijkheid van een rechtvaardige en duurzame toekomst is reëel en we kunnen nog heel wat doen om ze te verwezenlijken voor het te laat is.'*



DeWereldMorgen.be – 3 november 2021

Het boek wil een handreiking zijn voor een duurzame toekomst voor iedereen, mens, plant en dier. Denk niet dat dit niet meer kan. Samen kunnen we dat, jong en oud, vrouw en man. Aan de slag dus. Ja, er gebeurt gelukkig al veel, door heel veel mensen. Reden tot blijdschap. Maar... we zullen nog heel wat 'tandjes en handjes moeten bijzetten' om de boel niet volledig uit de hand te laten lopen.

[>> Download het boek](#)

Samenvatting

	NL-afstand tot best presterende land	Trend
1. Hebzucht		
2. Voldoende voedsel		
3. Voldoende drinkwater		
4. Hygiëne		
5. Gezondheid		
6. Armoede		
7. Onderwijs		
8. Kansenongelijkheid		
9. Goed bestuur		
10. Vrijhandel	geen data	
11. Overbevolking		
12. Biodiversiteit		
13. Grondstoffen		
14. Biologische landbouw		
15. Bodemkwaliteit		
16. Kwaliteit opp.water		
17. a. Luchtkwaliteit - NO _x		
17. b. Luchtkwaliteit - PM _{2,5}		
18. a. Hernieuwbare energie		
18. b. Klimaat - CO ₂ -uitstoot		
18. c. Klimaat - Energiegebruik		

 positief
  matig
  negatief

Verkeerslichten

Deze verkeerslichten geven voor elk van de beschreven onderwerpen weer hoe de vlag er nu bij hangt en wat de trend van de ontwikkelingen is vanaf 2000, soms iets later. We zien twee rijen van elk 20 bolletjes, een rij die de huidige situatie aangeeft (de afstand van Nederland tot het best presterende land) en een rij die de trend laat zien:

	huidige situatie	trend
groene bolletjes	6	8
grijze bolletjes	6	5
rode bolletjes.	8	7

Een simpele conclusie: er gaat best veel goed in Nederland én er is nog veel ruimte voor verbetering. Wel een beetje snel graag. Nee, nu, en wel direct.

Zorgelijk is dat de trend van maar liefst 8 indicatoren negatief is. Dit is nog zorgelijker wanneer een negatieve trend gepaard gaat met een nu al laag scorende indicator. Dat zien we bij 3 indicatoren:

Armoede,
Biologische landbouw,
Hernieuwbare energie.

Een negatieve trend betekent dat de weg die wij in Nederland nog moeten afleggen naar een werkelijk duurzame samenleving, steeds groter wordt ten opzichte van 'het best presterende land'. Die afstand zou juist kleiner moeten worden.

**Als we het willen
kunnen we het ook.**

Zie voor een toelichting op de onderliggende data deel 2 van het boek.

Het bereiken van een duurzame samenleving wordt door veel factoren moeilijk gemaakt:



In deel 2 van het boek wordt een toelichting op elk onderwerp gegeven, met – indien mogelijk – een kwantitatieve onderbouwing van de ontwikkelingen in de tijd en de vergelijking van Nederland met de andere 26 landen van de EU27.

Afstand tot het best presterende land

Omdat we in veel gevallen de doelstelling van Nederland en/of de EU voor een indicator niet kennen, maken we gebruik van de methode 'afstand tot het best presterende land'.

Deze 'afstanden' kunnen we onder één noemer brengen en daarmee de nog af te leggen weg tot een duurzame samenleving berekenen en onderling vergelijken. Het resultaat ziet u in onderstaande grafiek.



Uit de grafiek blijkt duidelijk dat we voor een forse uitdaging staan. Die kunnen we niet met alleen maar praten te lijf gaan, wel met - samen - veel te doen.

Doet u mee?

Conclusies

1. Er gaat best veel goed in Nederland, vooral bij de onderwerpen op het gebied van Mens en Maatschappij
2. Kijken we naar het totale plaatje – van alle 21 indicatoren – dan zien we dat Nederland onvoldoende vaart maakt op weg naar een duurzame samenleving. Bij 7 van de 21 indicatoren blijft Nederland verder achter t.o.v. de koploper van de EU27 landen.
3. We zullen veel zorg moeten dragen dat iedereen in Nederland 'mee kan komen' en in zijn of haar behoeften kan voorzien.
4. We zullen moeten blijven zorgen voor onze uiterst waardevolle democratie.
5. We moeten de omslag naar een duurzame economie met veel aandacht, zorg en doortastendheid versnellen.

Slagen we hierin, dan houden we perspectief op een duurzame samenleving.

We lichten het bovenstaande nog kort toe: Wie naar de grafiek hiernaast kijkt kan onmogelijk drie hele grote uitschieters over het hoofd zien, met een zeer lange weg naar een duurzame samenleving

- Kwaliteit oppervlaktewater
- Biologische landbouw
- Hernieuwbare energie.

en vier indicatoren met percentages tussen de (bijna) 50 en 100:

- Kansengelijkheid
- CO₂ uitstoot
- Hebzucht en
- Energiegebruik.

Hier moeten we nog twee indicatoren aan toevoegen, niet kwantitatief onderbouwd, maar op basis van expert opinion:

- Biodiversiteit
- Bodemkwaliteit.

Voor al deze indicatoren geldt: er is nog een lange tot zeer lange weg te gaan naar een werkelijk duurzame samenleving.

De overall conclusie is:

Het is zonneklaar dat we heel serieus, vastbesloten en vastberaden 'aan de bak moeten', zonder ons door wie of wat dan ook te laten afleiden van ons doel:

snel op weg naar een duurzame samenleving.

Positief is:

Al leven we nog steeds op veel en veel te grote voet, de trend gaat wel de goede kant op. Te grote voet betekent niet dat we terug moeten naar de Middeleeuwen – zou best interessant zijn, maar niet verstandig en ook totaal onmogelijk. Het betekent wel dat we veel dingen ANDERS moeten doen. Soms is dat makkelijk, zoals:

- minder auto rijden, meer fietsen, meer openbaar vervoer, auto delen
- minder energie en water verbruiken
- meer plantaardig voedsel eten (lekker en gezond(er))
- spullen repareren in plaats van meteen weggooien en nieuwe kopen
- een buurtcoöperatie oprichten, een boekwinkeltje op de stoep, en wat mensen allemaal bedenken om samen te doen
- en zo nog heel veel meer: kijk maar op de vele bespaartips of de Tips en Tricks van de twee duurzaamheidsscans VDS en JDS.

Tja, soms is het ook wat moeilijker, zoals

- meer solidariteit met onze medemensen tonen, beter voor de arme en de kansarme mensen zorgen
- wat meer tevreden zijn met wat we nu hebben en kunnen; het hoeft niet steeds meer, het hoeft niet steeds verder weg
- geen vakantievluchten (zoals de oudste zoon van Marten Toonder al in 2003 zei in antwoord op mijn vraag:

'Wat zou u doen als u de baas van de wereld was?': 'Vakantievluchten verbieden.')

Positief is ook:

dat veel basisbehoeften, zoals genoeg te eten, genoeg te drinken en onderwijs, groene bolletjes hebben, zoals we op pagina 6 zagen. Toch, zoals zo vaak, ook hier een 'maar': vergeet niet dat dit NIET VOOR ALLE MENSEN geldt. We mogen mensen die in deze moeilijke omstandigheden verkeren, niet vergeten.

Verontrustend is:

dat voor veel indicatoren de trend negatief is: 7 van de 21 indicatoren. Daar gaan we dus juist de verkeerde kant op. Hier tegenover staan 8 indicatoren met een positieve trend en 5 met een min of meer gelijkblijvende trend.

Negatief is:

- dat we flink achter lopen met de omschakeling naar biologische landbouw – terwijl dat juist zo goed is voor iedereen: mens en dier en onze Moeder Aarde
- dat we enorm achter blijven met de omschakeling naar hernieuwbare energie, met ook nog eens een negatieve trend
- dat we veel te veel CO₂ uitstoten
- dat we in vergelijking met de andere landen van de EU27 blijken vaak een middenmoter te zijn. En dat terwijl we juist zo tevreden over ons zelf zijn en denken dat we het zo goed doen, in ieder geval 'veel beter dan anderen'. Nou, vergeet dat dus maar
- dat we nog niet erg opschieten met structurele veranderingen in onze economie; denk aan
 - 'de vervuiler betaalt'; dit gebeurt nog nauwelijks en dus draait de belastingbetaler daar voor op
 - dat de werkelijke kosten worden doorberekend in de prijs van een product aan de consument (zoals milieuschade, verlies aan natuur en biodiversiteit, een eerlijke beloning voor de mensen die in de hele productieketen werken)
 - dat we nog steeds accepteren dat winst maken

en het verhogen van de aandeelhouderswaarde prioriteit krijgen boven maatschappelijke waarden, aandacht voor de medewerkers en aandacht voor de sociale gevolgen van produceren

- dat de luchtkwaliteit, gemeten naar uitstoot van $PM_{2,5}$, nog onvoldoende is; de trend gaat echter de goede kant op
- de kwaliteit van het oppervlaktewater zeer onvoldoende is.

Zie voor een toelichting op de onderliggende data deel 2 van het boek.

Bovendien, al blijkt het niet altijd direct uit de cijfers, moeten we veel aandacht besteden aan:

- *goed bestuur*:
 - armoede (hierboven al genoemd)
 - vertrouwenscrisis overheid – inwoners
 - crises worden niet goed en snel aangepakt en opgelost
 - ondermijning democratie (concentratie van macht en rijkdom bij kleine groepen)
- *omslag naar een duurzame economie*:
 - winst en welvaart gaan nog te vaak boven welzijn
 - de lineaire economie gaat nog te vaak boven de circulaire economie; recycling van afvalstoffen blijft achter.

en we moeten ook ‘achter de cijfers’ proberen te kijken, bijvoorbeeld bij

- voldoende voedsel (ondanks een score van 100% oftewel iedereen heeft voldoende voedsel, neemt het aantal gebruikers van voedselbanken toe, evenals het aantal gratis schoolmaaltijden)
- onderwijs (de schooldeelname is goed; desondanks wordt er veel geklaagd over de kwaliteit van het onderwijs).

Al met al mogen we concluderen dat er best veel goed gaat in Nederland (zoals we hierboven opmerkten) en dat er veel, heel veel ruimte voor verbetering is. Op de meest korte termijn.

Aanbevelingen

Wij volstaan met twee aanbevelingen, één speciaal aan de politici, die na 22 november 2023 met frisse zin en moed aan de slag zijn gegaan en één voor ons allemaal. En tot slot een hartenkreet: aanbeveling 3.

Aanbeveling 1: Benoem een Hoge Commissaris voor de Duurzame Samenleving met vergaande bevoegdheden en bijbehorend budget, die

- de voortgang van Nederland op de weg naar een duurzame samenleving goed in de gaten houdt,
- maatregelen treft waar en wanneer dat nodig is,
- knelpunten snel en doortastend wegneemt en zelfs weet te voorkomen.

Een suggestie: benoem een vrouw als eerste Hoge Commissaris voor de Duurzame Samenleving.

Aanbeveling 2: World Earth Day, 22 april: elk jaar maken we allemaal (iedereen, scholen en verenigingen, bedrijven en instellingen, alle landen en samenwerkingsverbanden) bekend wat onze doelen voor het komende jaar zijn, op onze reis naar een duurzame samenleving. Geen dik rapport, gewoon een lijstje met 5 - 10 punten. We beginnen in Nederland en breiden het daarna uit over de hele wereld.

Aanbeveling 3: Een onuitgesproken aanbeveling blijft natuurlijk om niet te veel te praten, maar wel heel erg veel te doen. En niet te wachten, maar vooral aan de slag, keihard aan de slag te gaan.

Een stappenplan van Linda en Henk voor de reis naar een duurzame samenleving.

In het boek ontmoeten Linda en Henk elkaar. Er ontstaat een af en toe heftige discussie, die onder meer resulteert in een praktisch stappenplan.

Nu moeten wij ook gauw aan de slag, Henk. Ik stel voor dat we samen een plan maken hoe eenieder kan werken aan het zo snel mogelijk bereiken van een duurzame samenleving.

Dat is nogal wat. Hoe ziet die duurzame samenleving er uit? Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik een aantal nog wat vage contouren voor me:

- Een wereld zonder verwoestende en mens ontorende oorlogen
- Een wereld waarin ieder levend wezen dus in vrede en vrijheid kan leven
- Een wereld van solidariteit en medeleven met elkaar
- Een wereld waarin elk mens alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen
- Een wereld waarin de kwaliteiten van vrouwen en mannen ten volle worden benut
- Een wereld die 'leeft' binnen de grenzen van de aarde
- Een wereld waarin geen vervuilende bedrijven zijn
- Een wereld waarin niet het geld maar het welzijn van eenieder de hoogste prioriteit heeft
- Een wereld waarin de natuur de aandacht en eerbied krijgt die natuur verdient
- Een wereld die we ongeschonden en mooier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen

en bovenal

- Een wereld zonder hebzucht.

Dat lijkt mij een fantastische wereld om naar toe te werken, Henk, voor ons zelf en voor alle generaties na ons, zowel plant als dier als mens. Wat gaan we doen? Men zegt altijd: een duurzame samenleving begint bij jezelf. Dat is

natuurlijk prima, als het daar maar niet bij blijft!! Vaak twijfel ik of het wel zinvol is wat ik doe: het is toch maar een druppel op een gloeiende plaat, denk ik dan. Dan roep ik echter snel een voor mij heel belangrijke uitspraak van Gandhi in herinnering:

Het mag onbetekenend lijken wat je doet, het is belangrijk dat je het doet.

En dan ga ik, bemoedigd door deze uitspraak, weer vrolijk en dapper verder.

Zullen we dan nu eerst maar eens bedenken wat we kunnen doen op die uitdagende reis?

OK. Denken is goed, doen is nog beter en al helemaal als je er over hebt nagedacht.

1. Alle oorlogen de wereld uit.

Sommigen stellen voor: alle mannen opsluiten, want vrouwen beginnen geen oorlog. Van anderen horen we: alle wapens inleveren.

We kunnen het ook heel anders benaderen: we kunnen tolerant zijn naar 'de ander', accepteren dat hij en zij zijn zoals ze zijn, met een andere kleur, een andere cultuur, een ander geloof en andere gewoonten. en met een sterk gevoel van solidariteit naar onze medemensen. Dan worden oorlogen overbodig. Niet fijn voor wapenfabrikanten, maar die moeten toch allemaal sluiten, op een enkele na, die onder scherp toezicht staat van ... ja, van wie eigenlijk? De VN hebben daarvoor onvoldoende macht. Misschien het International Hof van Justitie?

En wat doen we dan met dictators, die zich van ander gezag dan hun eigen gezag weinig aantrekken? We horen graag bruikbare suggesties van eenieder.

2. Solidariteit

Het oude gezegde luidt: 'Onbekend maakt onbemind'. Is dat ook waar als we het nu eens van een andere kant bekijken: 'Bekend maakt bemind'. Er zijn talloze voorbeelden die bevestigen dat je dit gezegde met een gerust hart kunt omkeren en dat het dan nog steeds waar is. Bovendien, solidariteit wordt er ook makkelijker op als we 'de ander' kennen. Solidariteit is een onderwerp dat in vele, misschien wel alle religies voorkomt. Zelfs in de kinderreligie rond Sinterklaas: 'Eerlijk zullen we alles delen...'

Een totaal ander voorbeeld van 'solidariteit' hebben we na de Tweede Wereldoorlog gezien, toen de VS met de Mars16 hallhulp enorm heeft geholpen met het herstel van het waar gehavende Europa. Een vruchtbare combinatie van solidariteit en eigenbelang.

3. Kansen voor iedereen

Gelijke monniken, gelijke kappen. Tja, maar de ene monnik is de andere niet. We horen tegenwoordig vaak: 'Het maakt veel uit waar je wieg staat.'

Toch kunnen we er veel aan doen om iedereen gelijke kansen te geven. Het wordt er echter niet makkelijker op als we op scholen bezuinigen op extra, individuele begeleiding van kinderen die achterop dreigen te raken. Dat kost geld, ja, dat is waar. Het mag ook geld kosten: het is een investering met een onwaarschijnlijk hoog rendement, zowel voor het kind en de ouders en andere kinderen uit het betreffende gezin, als maatschappelijk gezien.

4. Vrouwelijk leiderschap

We zullen de reis naar een duurzame samenleving niet succesvol kunnen afleggen als we geen gebruik maken van de kwaliteiten van vrouwen. Nee, Linda, je hoeft niet meteen zo trots en zelfgenoegzaam te knikken. Het is zo. Ik heb daar al eerder in dit boek over geschreven. Ik verwacht ook dat de eerste Hoge Commissaris voor de Duurzame Samenleving een vrouw zal zijn.

5. Binnen de grenzen van de natuur

Daarover hebben we in de 20 paragrafen van deel 2 van dit boek het nodige geschreven. Nu 'alleen' nog gewoon doen. En genoeg doen. Niet al te snel genoegzaam achterover leunen.

6. Een schone wereld

Waar mensen wonen en werken zal altijd wel vervuiling zijn. Dat is niet erg, als we het maar op tijd opruimen. Dus allemaal, mensen, bedrijven en andere organisaties: allemaal onze eigen troep opruimen. Bij bodem-, water- en luchtvervuiling is dat niet zo eenvoudig. Dus doen we er goed aan om die te voorkomen.

7. Een duurzaamheidseconomie

We voeren een grote verandering door: van een lineaire economie naar een circulaire economie. Deze is niet gericht op groei, niet op steeds meer, meer. Wel op het welzijn van alle levende wezens en van Moeder Aarde.

En we zorgen er voor dat er geen sprake meer kan zijn van ongebreidelde concentratie van rijkdom en macht.



Werken aan duurzaamheid doen we met elkaar

Colofon

Uitgever: SSF - Sustainable Society Foundation, Wageningen, 2024

Boekverzorging: Krekdesign, De Bilt

Omslagontwerp: Bertien van de Kerk

© Geurt van de Kerk